



FRANK RING BLAASE, 64 ÅR, VÆRELSE 138

Har boet på Kollegiet i 18 år.

Hvorfor flyttede du ind?

Jeg boede på Mændenes Hjem i Istedgade i København, og så var der én, der prikkede mig på skulderen og sagde: 'Skal du ikke ud af røret?'. Det var et tilbud.

Hvad synes du om at bo her?

Jeg er glad. Personalet er søde, rare og venlige. Der er en god ånd herude. Og de andre beboere skal have et 'tital', selvom der indimellem er panik. Men det går.

Hvad har gjort mest indtryk på dig?

En tur til Kronborg. Jeg har et lidt specielt navn, og kustoden fortalte, at Kronborg engang brændte ned (1629, red.). Og ham, der havde restaureret det, hed Blaase. En af de andre beboere fra Kollegiet fandt så ud af, at jeg kom fra en familie, der var baroner.

Og så blev jeg rigtig glad, da jeg fik fast adresse her, og min dejlige datter fandt mig her via folkeregisteret, efter jeg var flyttet ind. Hun er 32 år i dag og kommer og besøger mig indimellem.

Hvad har du tidligere lavet?

Jeg er udlært finmekaniker og har arbejdet i et

firma i 14 år. Jeg har også været gulvlægger og arbejdet hist og pist som altmuligmand.

Hvad interesserer du dig for i dag?

Jeg laver mange sjove ting. Holder øje med de andre rødder – ser, om de opfører sig ordentligt. Og så er jeg flagmand, når der er børne- eller runde fødselsdage.

Hvordan ser du din fremtid?

Jeg har sagt det før: 'med fusserne først ud'. Jeg kan lide at være her, ellers havde jeg pakket min kuffert for længst. Jeg skal sgu' ingen steder hen.



BO SØGAARD JENSEN, 46 ÅR, VÆRELSE 142

Har boet på Kollegiet i et år.

Hvorfor flyttede du ind?

Jeg boede på Mændenes Hjem i Istedgade i København og blev tvunget til at flytte videre.

Hvad synes du om at bo her?

Her er udmærket. Man har kontakt til personalet. De hjælper én hele tiden, og så er her jo en rådighedsvagt om natten. Det giver fred og ro. Og så er jeg glad for de andre beboere og har tit fuldt hus. Jeg har en kæreste, som kommer her og sover indimellem.

Hvad har gjort mest indtryk på dig i dine år på Kollegiet?

Nogle af turene. Vi har lige været på Vestsjælland ved Gavnsø Slot og i Roskilde Havn.

Hvad har du tidligere lavet?

Været soldat, arbejdet i et tivoli som karrusefører, arbejdet som jord- og betonarbejder og gået på landevejen i to år.

Hvad interesserer du dig for i dag?

Cigaretter og øl. Det er dét, det mest går med. Det starter med kaffe, og så kommer øllene på bordet.

Hvordan ser du din fremtid?

Jeg er indstillet til en lejlighed. Det vil være dejligt at komme til at bo for sig selv og ikke tage hensyn til 147 andre mennesker, men man må jo sætte tæring efter næring. Måske vil jeg gerne arbejde som jord- og betonarbejder igen.



VOLKER NEUMANN, 67 ÅR, VÆRELSE 246

Har boet på Kollegiet i 20 år

Hvorfor flyttede du ind?

Jeg var hjemløs og havde nogle problemer, der gjorde, at jeg flyttede hu-vej fra Jylland uden at vide, hvor jeg skulle arbejde og bo. Først fik jeg et værelse på herberget Himmellekspressen, siden boede jeg på Kofoeds Skole. Her var der dengang mellem fire og seks mand om at dele et værelse, og det var ikke sagen. Så hørte jeg om Kollegiet og rykkede hertil.

Hvad synes du om at bo her?

Størrelsen på værelset er ikke lige sagen, men jeg synes fællesskabet på gangen er glimrende. Det vil jeg ikke undvære. Jeg har en kæreste inde

i byen, som jeg har kontakt med og kommer på den måde lidt herfra.

Hvad har gjort mest indtryk på dig i dine år på Kollegiet?

Hjælpsomheden. Især omkring den 5. maj, hvor jeg fik en blodprop i hjertet og en beboer ringede til alarmcentralen. Havde han ikke hjulpet, havde jeg ikke levet i dag. Vi holder øje med hinanden.

Hvad har du tidligere lavet?

Jeg er oprindelig vinavler og vinkyper fra Tyskland. Jeg kom til Danmark på grund af en kæreste og blev senere gift og fik børn med hende. I Danmark har jeg arbejdet som vinkyper, og efterfølgende i produktionen i et glasfirma. Og jeg har haft job

i DSBs rangertjeneste. Da jeg boede på Himmellekspressen arbejdede jeg i et kemikaliefirma og på Kofoeds Skole som rengøringsassistent.

Hvad interesserer du dig for i dag?

Så vidt jeg kan overkomme det, tager jeg på en del togrejser herhjemme og i Skåne. Jeg elsker at køre med tog, hvad enten det er modelbanetog eller den rigtige jernbane. Og så samler jeg på billeder af tog og har selv et Rocco-modeltog.

Hvordan ser du din fremtid?

Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal flytte pga. de venskaber jeg har. Jeg regner med, at jeg først flytter den dag, de bærer mig ud – med fødderne først.



KRISTIAN ABELSEN, 64 ÅR, VÆRELSE 135

Har boet på Kollegiet i fire år.

Hvorfor flyttede du ind?

Jeg har boet her tidligere og kendte stedet. Jeg var i en periode på halvandet år i Grønland, hvor jeg arbejdede som lærer, men fik dårligt hjerte. Jeg flyttede til Danmark igen for at være i nærheden af et stort sygehus.

Hvad synes du om at bo her?

Jeg føler mig tryk. Jeg har fået tilbudt lejlighed tre gange, men har sagt nej tak, for jeg vil hellere være her, hvor der er nogen, der kan hjælpe mig. Jeg laver mad selv og spiser med nogle andre i køkkenet, men i dag skal jeg i caféen og have kældolmer.

Hvad har gjort mest indtryk på dig i dine år på Kollegiet?

Vi tager på nogle ture, og det er dejligt at komme lidt væk herfra.

Hvad har du tidligere lavet?

Jeg er oprindeligt uddannet skolelærer i matematik og fysik og har en bachelorgrad i Offentlig Forvaltning og Økonomi. Jeg har arbejdet i Grønlands Hjemmestyre, hvor jeg lavede økonomiske analyser. Som skolelærer har jeg både arbejdet i Danmark og i Grønland.

Hvad interesserer du dig for i dag?

Spiller kort og spil på min computer. Og så er jeg mest sammen med de andre grønlændere. Vi har samme sprog, spiser indimellem grønlandsk mad og snakker om Grønland.

Hvordan ser du din fremtid?

Jeg tror, jeg vil blive her, for her føler jeg mig tryk på grund af de forbandede blodpropper i hjertet.